

## BILAG C3

### **Mikkel Vedby Rasmussen: "Nyt fra Østfronten: Vesten har igen en Ruslandspolitik."**

Ræson. 25.7.2021. Uddrag.

*Mikkel Vedby Rasmussen er professor i statskundskab og dekan for det samfundsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet*

14. juli 2021 offentliggjorde det polske forsvarsministerium, at Polen vil købe 250 [amerikanske] kampvogne. 21. juli signalerede den tyske og amerikanske regering, at de i kølvandet på Kansler Merkels besøg i Washington var blevet enige, om at Tyskland kunne afslutte gasledningen NORDSTREAM II, som skal bringe russisk gas til Tyskland. Ukraine har frygtet, at Rusland kunne bruge den nye gasledning til at bringe gas uden om Ukraine og derved mindske indtægterne for ukrainerne, når Rusland eksporterer gas til Tyskland. Amerikanske diplomater er på vej til Polen og Ukraine for at forsikre landenes regeringer om, at Tyskland og USA er enige om at indføre sanktioner over for Rusland, hvis Putins regering bruger energivåbnet overfor Ukraine. Umiddelbart har kampvogne og rørledninger ikke meget med hinanden at gøre, men Polens køb af amerikanske kampvogne og energidiplomati i Østeuropa er udtryk for, at Vestens politik overfor Rusland er ved at gå ind i en ny fase.

Præsident Trump formåede aldrig at formulere en sammenhængende politik overfor Rusland. I fraværet af en amerikansk ruslandspolitik førte de europæiske lande hver deres – fra Storbritanniens konfrontatoriske politik til Ungarns omfavnende med Tysklands samarbejdende politik midt imellem. I stigende grad står det [dog] klart for europæerne, at Rusland har haft et alt for stort spillerum.

At de europæiske statsledere er begyndt at lægge afstand til Victor Orbans regering i Ungarn er udtryk for, at man ikke længere vil tillade, at Ruslands interesser eller Kremls værdier får en plads ved EU's møder. I den sammenhæng skal protesterne i Tyskland mod Orbans værdipolitik under EM, hvor man i München ønskede at smykke stadion i regnbuefarver, ses som et udtryk for, at Ungarn ikke længere er en del af det gode selskab. Hvor LGBTQ+-dagsorden således er dér, hvor slaget står i Europa, har USA valgt meget offentligt og håndfast at gå efter russiske hackere. Uanset om det er værdipolitik eller cybersikkerhed, som er anledningen til at sætte russerne og Putin-sympatisørerne stolen for døren, så er den samlede effekt, at Rusland ikke længere kan øve indflydelse på samme måde som før.

Indkøbet af amerikanske kampvogne er udtryk for, at den polske regering har viljen til at forsvare Polen. At købe amerikanske kampvogne til supplement af de tyske, som den polske hær allerede bruger, er også et politisk signal om, at Polen, USA, Tyskland og NATO står sammen. Rusland vil således få sine handlemuligheder reduceret, når den militære afskrækkelse og den politiske inddæmning igen bliver kombineret. Det vil på kort sigt øge mulighederne for konfrontation. Kreml vil teste de nye vestlige sammenhold, mens USA og deres allierede må reagere for at demonstrere dette sammenhold. På langt sigt har Rusland imidlertid få handlemuligheder overfor et Vesten, som står sammen. Ruslands ressourcer [er] for små og Putins venner for få til, at Kreml for alvor kan spille en rolle.